

## Ik wil graag mijn getuigenis vertellen nu het nog kan

Nu in deze spannende tijd wil ik jullie vertellen wat de Enige Ware God mij gedaan heeft. Gods Geest dringt mij al een tijd om dit te doen maar het lukte steeds niet omdat ik dacht te moeten vertellen wat ik allemaal mee gemaakt had, maar ineens kreeg ik door dat het gaat om wat God Zelf gedaan heeft voor mij, jullie en alle mensen. Ik ben een tijdje geleden begonnen met alles systematisch op te schrijven, maar ik vermoed dat er niet veel tijd meer zal zijn en dat ik haast moet maken. Vandaar dat ik nu probeer een samenvatting te schrijven.

Zoals jullie weten kom ik uit een gezin met katholieke gelovige ouders waar oprechte liefde en ontzag was voor God en de Heer Jezus.

Beiden, maar vooral Pa, behoorlijk getraumatiseerd door de Tweede Wereldoorlog. En Mama vooral ook door haar afgesneden religieuze loopbaan, plus de oorzaak daarvan. *(Kans om blind te worden)*

Ik verlangde al vroeg naar een relatie met God. Mama bracht mij liefde voor de Heer Jezus bij. Maar het leek of God nooit antwoordde en ik weet nog, ik was tussen de 12 en 13 jaar oud, onderweg naar de kerk, dat ik boos was op God en mij voornam niet meer te bidden, omdat God toch nooit antwoordde.

Mama blind, Papa doof/slecht horend, er was veel verdriet, eenzaamheid en onbegrip, terwijl ze allebei goed wilden.

Ik huilde mij bijna iedere nacht in slaap, voor mijn gevoel begreep ik ze allebei, ik bad zo vaak voor de situatie en er gebeurde niets. Dus stopte ik ermee.

Ik bleef wel trouw naar de kerk gaan, maar vond nooit wat ik zocht.

Jaren later, ik was vooraan in de 20, kwam mijn vader er achter dat ik op zoek was naar meer kennis over God en gaf hij mij zijn Franciscaner Bijbel mee.

Nooit geweten dat hij een Bijbel had, achteraf bleek hij er zelfs 2 te hebben, hij bleek later ook nog een Staten Bijbel te hebben.

Ik ben toen, zoals je normaal doet met een boek, vooraan begonnen met lezen.

Toen ik ergens in Deuteronomium was begreep ik er helemaal niets meer van en dacht ik, als dit God is, hoeft het van mij niet meer en ben ik gaan kijken bij andere religies, Tibetaans en Egyptisch dodenboek en andere zaken.

Ben met yoga bezig gegaan. Met het gevolg dat het steeds duisterder werd van binnen.

Uiteindelijk, ik was 28, besloot ik er een eind aan te maken. Ik was zover heen dat ik dacht, als er een hel is, dan kan het nooit erger zijn dan waar ik nu in zit.

Ik had de spullen al in huis om het te doen, ik was alleen nog een manier aan het bedenken hoe ik zo snel mogelijk de spullen weg kon werken want ik wilde niet dat mijn familie, vooral mijn moeder, er achter zou komen dat het suïcide was.

Ik had, om dit in alle rust te kunnen doen, m'n ontslag genomen en mijzelf, voor de show, om geen argwaan te wekken, ingeschreven bij een bureau voor particuliere verpleging, maar tot dan toe de aanbiedingen geweigerd.

Het vreemde is dat ik iets deed, wat ik eigenlijk helemaal niet in de planning had *(binnen hooguit 2 dagen zou ik het voor elkaar hebben)*; toen heb ik toch nog een dienst aangenomen in een diaconessenhuis, een verpleegtehuis waar ik een hoofdwacht zou draaien. Ik zou een paar nachten voor iemand invallen. Ik moest wel eerst een dag meedraaien om alle afdelingen te leren kennen.

Tijdens de koffiepauze kwam ik naast iemand te zitten die een boek aan het lezen was. Het bleek nogal spannend te zijn want regelmatig zei ze opgewonden: moet je nou toch eens horen en dan las ze een stuk voor. Het klonk tamelijk sciencefictionachtig en daar was ik in die tijd nogal dol op.

Ook de titel klonk behoorlijk spannend: De planeet die aarde heette.

Aan het eind van de middag, ik was net voor sluitingstijd klaar, fietste ik langs een boekwinkel en ben ik toch nog naar binnen gegaan om te kijken of dat boek er soms was, en jawel hoor, het lag er. Ondanks waar ik mee bezig was kon ik het toch niet laten om het te kopen. En nadat de dienst er op zat, ben ik dus toch nog begonnen met dat boek te lezen.

Toen ik het boek begon te lezen, bleek het wel wat anders te zijn dan ik dacht. Het ging over de Bijbel en dan specifiek over de profetieën betreffende de tijd waarin wij leven, profetieën die al vervuld zijn, dingen die zich aan het vervullen waren en dingen die binnenkort vervuld zullen worden.

In eerste instantie was ik boos, geloofde het niet, er stonden Bijbelteksten in en ik was er van overtuigd dat die dingen niet in de Bijbel stonden.

Ik had nog steeds de Bijbel van mijn vader waar ik al die tijd niets meer mee gedaan had, en nam hem erbij, **de teksten in het boek bleken inderdaad in zijn Bijbel te staan.**

Ik ben een week lang dag en nacht bezig geweest met het boek en de Bijbel.

Na een week worstelen met het boek en de Bijbel, ik zie me nog aan tafel zitten, dacht ik:

. Ja de Bijbel is waar

. God bestaat echt      Jezus is De Zoon van God

. Jezus is voor de zonden van de mensen gestorven aan het kruis van Golgotha

. *Maar*, het is niet voor mij, ik ben te ver gegaan.

Op het moment dat ik dat dacht klonk er duidelijk een stem in de kamer:

## Ja het is ook voor jou

En op het zelfde moment dat de stem klonk leek het of de Hemel in de kamer kwam, werd de kamer vervuld met een onvoorstelbare blijdschap en vreugde, IK wist verder ook niet wat me overkwam, ik weet niet hoe lang ik doodstil aan tafel heb gezeten, vol met een intens gevoel van liefde, blijdschap, rust en vrede. Pas jaren later realiseerde ik me wat er toen gebeurde, toen ik de tekst weer eens las uit Lucas 15:7

uit Lucas 15:7 "Ik zeg u, dat er alzo blijdschap zal zijn in de hemel over een zondaar, die zich bekeert, meer dan over 99 rechtvaardigen, die geen bekering nodig hebben",  
en vers 10: "Alzo is er, zeg ik u, Blijdschap bij de engelen Gods over een zondaar, die zich bekeert".

Voor die tijd, als ik met mensen in gesprek was, vroegen ze soms om een andere kant uit te kijken, omdat ze bang werden van mijn ogen.

Ik ben toen bewust in de spiegel gaan kijken en ik schrok zelf van wat ik zag, zoals mijn ogen mij aanstaarden, zo ontzettend duister.

Maar na deze gebeurtenis, als ik buiten liep, lachten de mensen naar mij en groetten ze, dat begreep ik pas toen ik een keer 's avonds in de bus zat en naar buiten keek, in de ruit van de bus straalde ik mezelf tegemoet .

En zoals ik er uitzag zo voelde ik me ook.

Ik was van het een op het andere moment totaal veranderd.

Dit heeft minstens 3 maanden zo geduurd. In die tijd, en ook daarna, verslond ik zo'n beetje de Bijbel en ben het boek; "De Planeet die aarde heette" uit gaan delen in de verwachting en de hoop dat diegenen waar ik zo van hield, dit ook zouden meemaken/ ervaren en net zo'n relatie met de Heer Jezus zouden krijgen als ik had gekregen. Ik hoopte met elkaar over de Bijbel te kunnen praten en wat de Heer Jezus doet in onze levens en wat

## HIJ VOOR ONS DOET EN GEDAAN HEEFT

In de loop der jaren is dat met sommigen ook gebeurd, en heeft de Heer mij een man gegeven die ook graag de Heer Jezus wil volgen, en hebben we regelmatig het evangelie/ de Blijde Boodschap, mogen delen met andere mensen.

Dan nu wat God mij gedaan heeft, wat ik door de tijd heen heb leren begrijpen en wat God in principe voor ieder mens gedaan heeft.

Waarom was het nodig dat de Heer Jezus stierf aan het kruis?

Dat heeft te maken met de LIEFDE van GOD voor ons mensen

God schiep mensen naar Zijn Beeld en gelijkenis. Gen 1:26,27  
Van voor de schepping was Zijn vreugde al met de mensenkinderen. Spreuken 8:31

God is volmaakt. Hij is liefde 1 Joh4:16  
Hij wilde in liefde Zijn heerlijkheid delen met de mensen  
Adam werd de heerschappij over de aarde gegeven. Gen 3:8, Gen 2:16,19, Gen 1:28-30  
God wandelde iedere dag met hem.  
Adam sprak met God en kon iedere dag met Hem overleggen.

Satan, een der hoogste engelen, kwam door hoogmoed (want God schiep de mens die - uiteindelijk - een hogere positie zou hebben dan hij) ten val.  
Satan verleidde de mens, om het enige gebod dat God hem gegeven had, te overtreden. Gen 3:1-6,810  
Door naar de duivel te luisteren gaf Adam de heerschappij over de aarde en het mensengeslacht, inclusief zichzelf, over aan de duivel.  
Door de zonde van Adam wordt ieder mens als zondaar geboren, en heeft daardoor van nature de neiging te zondigen.

God had tegen Adam gezegd: de dag dat gij hiervan eet zult gij zeker sterven. Genesis 2:16,17  
Op de dag dat hij dit deed stierf zijn geest, en voordat er 1000 jaren om waren, stierf zijn lichaam, en ging zijn ziel (= zijn bewustzijn/persoonlijkheid) naar de gevangenis in het dodenrijk. 2Petr.3:8  
God, die heilig en rechtvaardig is, kon geen gemeenschap meer hebben met de mens, die Hij geschapen had, die zichzelf onder heerschappij had gesteld van een wrede heerser, en daardoor voor eeuwig verloren was.

In zijn grote liefde heeft God zelf alles gedaan en heeft Hij in Jezus, Zijn Zoon, Zichzelf gegeven om de mens, Zijn schepping, te redden van zonde, dood en oordeel:  
**Want also lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.** Joh 3:16

Zo legde de Heer Jezus, de Rechter, het oordeel dat Hij uitgesproken had over de in zonde gevallen mens, op Zijn eigen schouders,  
en heeft zo onze zonden, in zijn eigen lichaam op het kruis van Golgotha gedragen,  
voor ieder die dit wil aanvaarden. Hebr 12:2

Al vóór de schepping had God, in Zijn Zoon besloten Zelf mens te worden (in Zijn schepping in te treden) en zo als de tweede (volmaakte) Adam,  
Zelf het oordeel te ondergaan in de plaats van de tot zonde vervallen mens.  
“De Rechter onderging zelf de straf voor onze zonden” – voor ons, veroordeelden.  
**als dat geen ultieme liefde is !**

Zo kocht God, in de Heer Jezus, in principe het recht op Zijn schepping en de mensheid terug.

Maar God heeft geen marionetten geschapen, maar wezens met een eigen wil.  
Dat deed Hij met de engelen en dat deed Hij ook met de mensen.

God verlangt er naar dat ieder mens gered wordt, verlost wordt van de macht van satan, van zonde, dood en eeuwig oordeel.

Ezechiël 33:11

Ieder mens, die het grote geschenk van het in onze plaats vervangende lijden van de Heer Jezus aanneemt, en Hem wil gaan gehoorzamen, wordt hierdoor een kind van God. Zijn dode geest komt tot leven en als zijn lichaam sterft gaat hij naar zijn Hemelse Vader, naar de hemel i.p.v. naar het rijk van de dood.

Waar komt het lijden vandaan? Tegen Adam is gezegd:

Om uwentwil is de aarde vervloekt

Genesis 3:17

De mens doet elkaar veel ellende aan onder heerschappij van satan.

Die niets liever wil dan de vernietiging van de mensen

Joh 8:44

God heeft Zelf voor een oplossing gezorgd en biedt ons die aan. Ieder die de Heer Jezus aanneemt als Redder en Heer wordt gered en kan nu al een relatie met Hem hebben

Rom 10:9

Alles wat wij moeten weten staat in de Bijbel. Het is Gods brief aan de mensen.

Daarom moeten we nooit naar mensen kijken, hoe die naar ons zijn;

**Maar wij moeten kijken naar Jezus, wie Hij is voor ons!!**

**En wat Hij in Zijn grote liefde voor ons gedaan heeft!!**

Hij liet in Zijn leven op aarde zien, wie God de Vader is.

***Ik en de Vader zijn één***

Joh. 10:30

Hij liet in Zijn leven op aarde zien, hoe wij met God en elkaar om moeten gaan.

***Het eerste en grote gebod en het tweede daaraan gelijk***

Mat 22:37-39

Naast het grote Gebod gaf Jezus ook nog een nieuw Gebod

Hij liet in Zijn leven op aarde zien, hoe God wil dat wij leven.

***Het Nieuwe Gebod Elkaar liefhebben zoals Jezus ons heeft liefgehad***

Joh. 13:34,35

Ieder die tot hem komt, zal Hij aannemen en een kind van God maken.

*(Wordt geestelijk opnieuw geboren)*

Maar ieder die Hem blijft afwijzen zal uiteindelijk verblijven bij Satan, de overste dezer eeuw/tijdperk. *(De vader der leugen en de mensenmoordenaar van het begin).*

Joh 8:44.

De wereld wordt steeds duisterder, omdat de satan weet dat hij nog weinig tijd heeft, zijn tijd zit er bijna op.

Satans hoogmoed was dat hij aan God gelijk wilde zijn.

Ezech. 28:17-19

Uiteindelijk zal hij gelijk worden aan de gevallen en verloren mensen, waar hij over heerste en hij zal zelfs sterven als een mens.

*Gij zijt aan ons gelijk geworden -zeggen de doden in het dodenrijk binnenkort;*

Jesaja 14:10,11,16

*Was dat degene waar we zo bang voor waren?*

Daartegenover staat dat de mensen waar hij over regeert en die zich van hem afwenden en tot de Heer Jezus bekeren, en naar de Heer Jezus gaan luisteren, een kind van God worden en straks zullen regeren met Christus Jezus.

En in de hemel een hogere plaats zullen innemen als satan heeft gehad (vandaar de jaloezie).

Zij zullen zelfs de *(in zonde gevallen)* engelen oordelen.

1 Kor 6:3

Binnenkort komt de Grote Zoon van God terug.

Hij kwam de eerste keer op aarde om voor onze zonden te sterven als Het Lam van God, maar de 2<sup>e</sup> keer komt Hij om als De Grote Koning (*de Leeuw uit de stam van Juda*) te regeren op deze aarde in het Grote Vrederijk.

Daarom vieren wij nu **Pasen**, om te denken aan dat grote werk van Genade en verlossing, dat onze Verlosser heeft teweeg gebracht op het hout van Golgotha zijnde;

### **HET LAM VAN GOD, DAT GESLACHT WERD VOOR ONZE ZONDEN**

Die de derde dag opstond uit de dood en de zielen in het dodenrijk die Hem toebehoorden meenam uit het dodenrijk naar zijn Vader in de Hemel. Waardoor wij, als wij sterven niet meer eerst naar het dodenrijk hoeven te gaan maar rechtstreeks naar onze Vader in de Hemel gaan.

Omdat de Heer Jezus door zijn sterven en opstanding de macht van de satan verbroken heeft.

*Pasen komt van Pesach, wat **voorbijgaan** betekent  
Als wij het offer van de Heer Jezus aannemen, en Hem willen gaan volgen/gehoorzamen,  
worden wij van onze zonden gereinigd door Zijn Bloed,  
En gaat het oordeel aan ons **voorbij***

***Dit is de basis wat ieder mens zou moeten weten**  
Voor ieder mens geldt; dat als hij of zij in geloof tot de Heer Jezus komt en vraagt om de zonden te vergeven,  
en voortaan zijn /haar leven te leiden, dat de Heer het ook zal doen.  
En die persoon eeuwig leven zal geven bij Hem.*

Deze brief is geschreven in liefde voor een ieder die hem ontvangt,

En ik zie er naar uit dat ik jullie terug mag zien straks in het Vaderhuis, waar de Heer Jezus nu is.

En God zei: Laat Ons mensen maken naar ons beeld, als onze gelijkenis en mijn vreugde was met de mensenkinderen

Gen 1:26,27  
Spreuken 8:31

En de HERE God legde de mens het gebod op: Van alle bomen in de hof moogt gij vrij eten, maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven

Genesis 2:16,17

[ bij Zijn sterven aan het kruis heeft Heer Jezus deze machten verslagen, Hij heeft nu de sleutel..]

[ in de bijbel wordt gesproken over een dag, als een dag zoals wij die kennen, maar soms ook over een dag van 1000 jaar]

(Doch dit ene mag u niet ontgaan, geliefden, dat een dag bij de Here is als duizend jaar en duizend jaar als een dag. 2Petr.3:8)

**Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven hebbe.**

Joh 3:16

**Zo zegt de Here... Ik heb geen behagen in de dood van de goddeloze, maar veeleer daarin, dat de goddeloze zich bekeert van zijn weg en leeft**

Ezechiël 33:11

is de aardbodem om uwentwil vervloekt

Genesis 3:17

Die niets liever wil dan de vernietiging van de mensen (Die was een mensenmoordenaar van den beginne

Joh 8:44

Ik en de Vader zijn één.

Joh. 10:30

Gij zult de Here, uw God, liefhebben met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dit is het grote en eerste gebod. Het tweede, daaraan gelijk, is: Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf.

Mat 22:37-39

Een nieuw gebod geef Ik u, dat gij elkander liefhebt; gelijk Ik u liefgehad heb, dat gij ook elkander liefhebt.

Joh. 13:34,35

Trots was uw hart op uw schoonheid. Met uw luister hebt gij ook uw wijsheid teniet doen gaan. Ter aarde wierp Ik u neer, en maakte u tot een schouwspel voor koningen om met leedvermaak naar u te zien. Door uw vele ongerechtigheden, door het onrecht bij uw koophandel, hebt gij uw heiligdommen ontwijfd. Vuur deed Ik oplaaien uit uw midden; dat verteerde u! Ik maakte u tot as op de grond voor de ogen van allen die u zagen. Allen die onder de volken u kennen, ontzetten zich over u; een verschrikking zijt gij geworden, verdwenen zijt gij. Voor altijd!

Ezech. 28:17-19

Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden; uw trots is in het dodenrijk neergeworpen

Jesaja 14:10,11

9 Het dodenrijk beneden is over u in beroering om u bij uw komst te ontmoeten; het wekt de schimmen voor u op, al de bokken der aarde; het doet alle koningen der volken van hun tronen opstaan.

10 Zij allen vangen aan tot u te zeggen: Ook gij zijt krachteloos geworden als wij, gij zijt aan ons gelijk geworden;

11 uw trots is in het dodenrijk neergeworpen, de klank uwer harpen; het gewormte ligt onder u gespreid en maden zijn uw bedekking.

12 Hoe zijt gij uit de hemel gevallen, gij morgenster, zoon des dageraads; hoe zijt gij ter aarde geveld, overweldiger der volken!

14 ik wil opstijgen boven de hoogten der wolken, mij aan de Allerhoogste gelijkstellen.

16 Wie u zien, beschouwen u, letten op u: Is dit de man, die de aarde deed sidderen, die koninkrijken deed beven.

Jesaja 14:2-12-14-16

(In Eden waart gij, Gods hof; allerhande edelgesteente overdekte u: rode jaspis, chrysoliet en prasem, turkoois, chrysopraas en nefriet, lazursteen, hematiet en malachiet. Van goud was het werkstuk, waarin zij waren gevat en aan u vastgehecht; toen gij geschapen werd, waren zij gereed. Gij waart een beschuttende cherub met uitgespreide vleugels; Ik had u een plaats gegeven: gij waart op de heilige berg der goden, wandelend te midden van vlamme stenen. Onberispelijk waart gij in uw wandel, vanaf de dag dat gij geschapen werd totdat er onrecht in u werd gevonden: door uw uitgebreide handel zijt gij vervuld geraakt met geweldenarij en kwaamt gij tot zonde. Van de berg der goden verbande Ik u en deed u weg, gij beschuttende cherub, van tussen de vlamme stenen. Ezechiël 28:13-16)

Weet gij niet, dat wij over engelen oordelen zullen?

1 Kor 6:3

Toen zeide Hij tot hen: Volk zal opstaan tegen volk en koninkrijk tegen koninkrijk, en er zullen grote aardbevingen, en nu hier, dan daar pestziekten en hongersnoden zijn, en ook vreselijke dingen en grote tekenen van de hemel. Maar voor dit alles zullen zij de handen aan u slaan en u vervolgen, door u over te leveren in de synagogen en gevangenissen, en u voor koningen en stadhouders te leiden om mijns naams wil. Het zal voor u hierop uitlopen, dat gij zult getuigen. Neemt u daarom in uw hart voor, niet vooraf te bedenken, hoe gij u zult verdedigen. Want Ik zal u mond en wijsheid geven, welke al uw tegenstanders niet zullen kunnen weerstaan of weerleggen. En gij zult overgeleverd worden zelfs door ouders en broeders en verwanten en vrienden, en zij zullen sommigen van u doden, en gij zult door allen gehaat worden om mijns naams wil. Doch geen haar van uw hoofd zal teloor gaan; door uw volharding zult gij uw leven verkrijgen. Zodra gij nu Jeruzalem door legerkampen omsingeld ziet, weet dan, dat zijn verwoesting nabij is. Zodra zij uitlopen, weet gij uit uzelf, omdat gij het ziet, dat de zomer reeds nabij is. -

Luc. 21:10-20, 36

Daarom, weest ook gij bereid, want op een uur, dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des mensen. -

Mat. 24 :44

Want dit zeggen wij u met een woord des Heren: wij, levenden, die achterblijven tot de komst des Heren, zullen in geen geval de ontslapenen voorgaan, want de Here zelf zal op een teken, bij het roepen van een aartsengel en bij het geklank ener bazuin Gods, nederdalen van de hemel, en zij, die in Christus gestorven zijn, zullen het eerst opstaan; daarna zullen wij, levenden, die achterbleven, samen met hen op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Here tegemoet in de lucht, en zo zullen wij altijd met de Here wezen. Vermaant elkander dus met deze woorden.

1 Thes. 4:15-18